



Dit is echt tha bomb!*

* Een reactie op Facebook naam bij de redactie bekend

Na een lange periode van stil achter de geraniums konden we weer op een veilige manier feestvieren. Op de rolschaatsen of andere wielotjes werd er op vrijdag 4 september gewierd over het sportveld.

Voortgestuwd door een pompende discobeat, in rondjes om de lichttoren. De mooiste kleertjes aan. Af en toe hangend over het hek. Maar steeds op een veilige afstand van elkaar. Het kon weer! In lange tijd

hebben we niet zoveel blij gezichten bij elkaar gezien.

Dankzij het initiatief van Mattijs Kleinlooh en Sportbedrijf Arnhem, ondersteund door sponsors en samen met veel vrijwilligers

konden we dit voor het tweede jaar doen. Meer dan 300 deelnemers over de hele dag. Dit zou zo maar eens een nieuwe traditie kunnen gaan worden. Elke maand, zeg je? Nou, eerst maar eens elk jaar.

Bedankt sponsors: Albert Heijn, Boels rental, Kuiper Makelaardij, Petit Spa, Doomroos Imaginiers, BSO Thialf, Love Impact, Brasserie Thialf en natuurlijk wijzelf :-)



Lekker laat opblijven



Dat gaat als een trein



Bian, the coolest DJ



Decoratief valkussen :-)

Make-over heuvels



(Nagekomen bericht) In de zomer zijn de buizen in de heuvels door kinderen versierd met nieuwe graffiti! Gaaf!

foto's: Paulien en Merel Vos